

Jaargang 5 nummer 22
december 2017

DE

MANTEL

Extra kersteditie



Inhoud

- 2 Van de redactie
- 3 Woord van de pastoor
- 4 Van het kerkbestuur
- 5 Vierde week van de advent
- 6 Kerstavond 24 december
- 7 Eerste Kerstdag
- 8 Tweede Kerstdag
Derde Kerstdag
- 9 Hoogfeest van de Heilige Familie
- 10 Nieuwjaar
3 koningen
- 11 Tweede zondag door het jaar
- 12 Derde zondag door het jaar
- 13 Vierde zondag door het jaar
- 14 Vijfde zondag door het jaar
- 15 Zesde zondag door het jaar
- 16 Lasershow

Contactgegevens parochie

Secretariaat - Parochiecentrum -
Pastorie H. Martinus
Kerkstraat 10
5431 DS Cuijk
tel. 0485-312555
email: info@martinuscuijk.nl
twitter: @MartinusCuijk
website: www.martinuscuijk.nl
facebook: Theo Lamers of parochieh-
martinus-cuijk
Rekeningnr nieuwe parochie:
(NL67RABO) 01774 93 232
Het parochiecentrum is op werkdagen
bereikbaar van 9.30 - 12.00 uur.

Van de redactie

Als ergens op deze aarde
een moeder toekomst droomt
voor haar kind,
als er gastvrijheid is
voor vreemdelingen en ontheemden,
als mensen kiezen om te delen
in plaats van te bezitten,
als tederheid het haalt
op hardheid in de wereld,
als trouw de vreugde
van het leven laat groeien,
als levenskracht
de pijn om de dood overwint,
als mensen het Woord van Leven
ontvangen en delen,
dan wordt God
opnieuw mens, vandaag,
een grote vreugde!

(Luc Maes)

Namens alle medewerkers van De Mantel
wens ik u een Zalig Kerstmis en alle goeds
voor het nieuwe jaar.



Colofon

Dit parochieblad is in een oplage van
1300 exemplaren verspreid in de zeven
geloofsgemeenschappen van de parochie
Heilige Martinus.

Kopij voor het volgende nummer ver-
wachten wij uiterlijk op 6 januari a.s.
en kan aangeleverd worden via de con-
tactgroepen of op [redactie@martinus-
cuijk.nl](mailto:redactie@martinus-
cuijk.nl).

Redactie en opmaak:
Annemarie Emmen
Miriam Janssen

Woord van de pastoor: "Nu dat Jij er bent"

De vierde kaars op de adventskrans brandt op 24 december nauwelijks en 's avonds staan we al weer voor het mooie feest van Kerstmis. Zo ééns in de zoveel jaar vallen 4de Advent en Kerstavond op de zondag.

Het is een geweldige boodschap die in deze nacht naar ons toekomt: Gods Zoon wordt mens, midden onder ons. Een klein kind dat later Gods Liefde ten volle tot uitvoer brengt en zijn leven voor ons mensen wil geven.

In de kerstnacht komen we samen rondom dat Kind dat ons Gods licht en warmte wil brengen. Hij straalt het uit en geeft het handen en voeten in zijn en ons leven.

Als wij als christenen Kerstmis vieren ligt er ook voor ons de uitdaging om Gods opdracht in het leven waar te maken, om ook licht en warmte voor onze omgeving en samenleving te zijn. En dat is in een tijd van individualisme niet zo eenvoudig. De dagen van Kerstmis nodigen ons bijzonder uit om samen te zijn en het leven in - meestal familiekring - te delen. Maar hoevelen leven aan de rand van de samenleving zonder familie, zonder financiële middelen, soms zelf zonder dak boven het hoofd. Misschien zien we het niet meteen in onze directe omgeving, maar ze zijn er zeker. Samen mogen we in deze kersttijd - maar zeker ook op andere tijden! - ook onze aandacht op hen richten en nabijheid bieden.

In deze kersttijd wens ik u van harte toe dat we onze harten, ogen en handen



Pastoor Theo Lamers

openen voor die mensen. Dan mag Kerstmis werkelijk een feest van licht en warmte worden, waar Gods Zoon in ons midden leeft.

Ik wens u en allen die u dierbaar zijn een Zalig Kerstfeest toe!

Pastoor-deken Theo Lamers

Nu dat jij er bent

*Als je in mijn ogen kijkt
lijkt de wereld stil te staan
De wind houdt op met waaien
en bevroren is de maan
Je bent stralend als de zon
Je bent volmaakt, zo naakt en klein
En de wereld lijkt voor eventjes perfect
te zijn*

*Ik wist niet dat ik na een blik
zo veel van je houden zou
Maar ik weet nu al niet eens meer
hoe ik leefde zonder jou
Voor zoveel wezenlijke dingen
Leek ik blind tot dit moment
En die zijn ineens zo zichtbaar
Nu dat jij er bent*

*Oh, ik hoop dat ik je geven kan
wat jij me geeft zo lang ik leef...
Ik zal onvoorwaardelijk waken aan jouw zij
En ik hoop dat je ooit voelen mag
wat ik nu voel wat ik bedoel
En wat in woorden niet te vangen is voor mij*

*Wanneer je in mijn armen ligt
en zo tevreden naar me lacht
Lijk ik alles te vergeten
dat daar buiten op mij wacht
Alle strijd en alle tranen
Alle stille pijn verdwijnt
En de wereld lijkt voor eventjes
normaal te zijn
(Trijntje Oosterhuis)*



Kerstmis 2017 komt er weer aan

Een feest van warmte, licht en gezelligheid, in koude korte en donkere dagen en in een roerige vaak onzekere tijd. We komen gezellig bij elkaar in kleine huiselijke kring met een versierde kerstboom, lekker eten en drinken en op veel plaatsen nog een opgetuigde stal en kerstgroep. Maar we komen ook met zijn allen bij elkaar in de kerk tijdens een van de vele prachtige diensten om daar de essentie van het kerstfeest te vieren: de geboorte van het Kind, onze Verlosser en hoop in onzekere tijden. We komen daar bij elkaar in saamhorigheid, zingen met zijn allen de mooiste kerstliederen en wensen elkaar daarna een Zalig Kerstfeest. Maar laten we vooral in deze tijd van het jaar de mensen niet vergeten voor wie dit alles niet vanzelfsprekend is, de eenzamen, ouderen en behoeftigen onder ons. Laten we ons best doen deze saamhorigheid met zijn allen continu uit te dragen, dan ervaren we steeds deze warmte en geborgenheid. Het parochiebestuur wenst u een Zalig Kerstfeest en alle goeds voor 2018.

Rondom de Jozefstoren

Bezoekgroep: Kerstviering donderdag 21 december om 14 uur

De kerstviering voor de ouderen en zieken zal op donderdag 21 december om 14.00 uur in het parochiezaaltje van de Jozefkerk plaatsvinden. Het dameskoor o.l.v. Annie Janssen Lok-Thijssen zal de Eucharistieviering muzikaal opluisteren. Na de viering is er, zoals gebruikelijk, koffie en thee met iets lekkers! Het is fijn om bij elkaar te zijn en gezellig even met elkaar te kunnen buurten!

De bezoekgroep van de Jozefkerk.

Mfa en Jozefkerk

Altaar en Kaarsjeskapel

In oktober is ook het altaar uit de kerk gehaald. Van tevoren is uiteraard de relikwie op een respectvolle wijze eruit gehaald. Deze ligt nu, veilig en wel, opgeborgen in de brandkast van Martinuskerk, Cuijk Centrum. Het altaar krijgt in zijn geheel (!) een plaats in de kaarsjeskapel mét daarop de beelden van Jozef en Maria! In de kaarsjeskapel komt ook een gedeelte van de oorspronkelijke leisteenvloer en een aantal kerkbanken uit de Jozefkerk. Fijn dat deze herinneringen terugkomen, toch? De oplevering van de MFA en de kaarsjeskapel is gepland in maart 2018. Opening en ingebruikname april 2018.

Over Kerstmis 2017

U zult wel begrijpen dat er, op beide Kerstdagen, 25 en 26 december 2017, géén viering is in het parochiezaaltje van de H. Jozef. Helaas hebben we dit besluit moeten nemen, omdat er té weinig ruimte is om iedereen een plekje te geven. We hebben zelfs overwogen om met entreekaartjes te gaan werken, maar dit stuitte ons toch wel

tegen de borst. Iedereen is namelijk welkom in onze Kerk! Wél vieren we op zondag 24 december 's morgens om 11.00 uur gewoon de 4de Adventszondag. Een Speciale 4de Adventsviering waar het Dameskoor, o.l.v. mw. Annie Janssen Lok-Thijssen, de Eucharistieviering muzikaal zal opluisteren. Zó hebben we tóch een klein beetje het gevoel van onze Jozef- Kerstviering.

Rondom de Martinustoren Cuijk



Beste jongens en meisjes van de Martinusparochie,

Dankzij jullie, hebben we van het fruit dat jullie hebben meegebracht tijdens de Martinusviering weer mooie fruitschaaltjes kunnen maken. Deze schaaltes hebben wij bij de zieke mensen van onze parochie gebracht.

Ook voor de werkgroep die deze middag de knutselmiddag en de Martinusviering heeft verzorgd: onze complimenten!

Namens de werkgroep voor ouderen en zieken, bedankt allemaal!



Zondag 24 december - Kerstavond

17.00 uur	H. Lambertus Beers 	Gezinsviering - gebedsdienst
	H. Antonius van Padua Vianen 	Eucharistieviering m.m.v. Vivace
19.00 uur	St. Martinus Cuijk 	Gezinsviering - Eucharistieviering m.m.v. Jeugdkoor en aspirantenorkest GiD
	H. Lambertus Linden 	Woord- en gebeds- dienst m.m.v. gelegenheidskoor
21.00 uur	H. Martinus Katwijk 	Eucharistieviering m.m.v. parochie- koor
	H. Agatha St. Agatha 	Eucharistieviering m.m.v. De Maas- klanken
23.00 uur	St. Martinus Cuijk 	Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor

Rondom de Antoniustoren

Kerstontmoeting Kerstconcert

Zaterdag 23 december in de namiddag en vroege avond bruist het rondom het dorps-

plein van Vianen van de Kerstactiviteiten. Het kerstconcert in de kerk is de start van “Kerstontmoeting Vianen”. De deuren van Parochiekerk H. Antonius van Padua zijn vanaf 17.45 uur geopend voor publiek. In de kleine, warme, sfeervol versierde kerk met mooie akoestiek begint om 18.00 uur het kerstconcert. Maar liefst vier verenigingen uit het eigen dorp werken samen om een mooi, muzikaal kerstprogramma te verzorgen. Het wordt een gevarieerd programma van oeroude bekende Nederlandse kerstliedjes, traditionele Christmas Carrolls, eigentijdse populaire kerstliedjes, en klassieker kerststukken: Kortom voor elk wat wils. Dit jaar hebben we een verrassend programma! De vier verenigingen brengen kerstliedjes gezamenlijk. Er zijn verrassende uitvoeringen in wisselende samenstelling van groepen! Kerkkoor “Allegro Vivace” o.l.v. Francy Nuijen, zanggroep “Juvia” o.l.v. Sandra Derks, gemengde zangvereniging “Vivace” o.l.v. Loes Hendriks en muziekvereniging “Vicinia” o.l.v. Theo Bindels laten u genieten van de sfeervolle kerstmuziek. Na afloop van het kerstconcert, ongeveer 19.15 uur, is er gelegenheid om na te praten op de kerstmarkt op het plein. Het is een markt, leuk voor groot en klein! De markt is niet commercieel van opzet. Het is een markt waar goede doelen en verenigingen proberen producten te verkopen. De opbrengst is voor het goede doel of de verenigingskas. Drank en eten is er genoeg! Er is ook van alles te doen: Knutselen, een rondje op de slee maken. En er zijn kraampjes met kunstwerken en verzamelingen! Er is van alles te zien en te beleven! En er zijn een paar verrassende optredens tussen de kraampjes. De kerstman is zeker van de partij! We zien u graag op zaterdag 23 december om 17.45 uur in de H. Antonius van Paduakerk en vanaf 19.15 op het dorpsplein van Vianen! De toegang is GRATIS.

Werkgroep Kerstconcert en Werkgroep kerstmarkt

9.30 uur	H. Lambertus Beers 	Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor
	H. Agatha St. Agatha 	Eucharistieviering met samenzang
11.00 uur	St. Martinus Cuijk 	Eucharistieviering m.m.v. ensemble Gaudete in Domino
15.30 uur	St. Martinus Cuijk 	Peuter- en kleuterviering

De weken voorafgaand aan de volgende viering een bericht met daarin het thema, de datum en de lokatie van de peuter-kleuterviering. Lijkt het je leuk om in enige vorm mee te helpen aan de peuter-kleutervieringen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Het kost je maar twee tot vier keer per jaar een paar uurtjes tijd op een zondagmiddag, en daar aan voorafgaand een paar uurtjes voorbereiding. Ook als je liever alleen achter de schermen meewerkt aan de voorbereidingen, of juist liever alleen op de voorgrond met de kinderen op de dag zelf, dan ben je van harte welkom om een keertje mee te doen! Dus kun jij muziek maken, heb jij creatieve ideeën, kun jij spannend een verhaal vertellen, vind je het gewoon leuk om met kleine kinderen te werken, of wil je gewoon graag je steentje bijdragen? Neem dan contact met ons op via e-mail naar info@martinuscuijk.nl of via de Facebookpagina H.Martinus.

Rondom de Martinustoren Cuijk

Kindje wiegen

Met Kerstmis vieren wij de geboorte van kindje Jezus. Op eerste kerstdag is de peuter-kleuter viering "Kindje wiegen", een kerstviering voor de allerkleinsten samen met hun familie. Dan gaan we op kraamvisite bij het pasgeboren kindje Jezus en we mogen allemaal het kindje wiegen. En we luisteren naar het kerstverhaal en gaan samen kerstliedjes zingen bij de piano. Na afloop is er voor alle kindjes en de (groot)ouders wat te drinken met iets lekkers. Dus kom op eerste kerstdag om 15.30 uur naar de kinderviering "Kindje wiegen" in de Sint Martinuskerk in Cuijk-centrum. Wil je op de hoogte gehouden wanneer de volgende peuter-kleuterviering is, meld je dan aan op de Facebookpagina H.Martinus of schrijf je in voor de peuter-kleuter e-maillijst via info@martinuscuijk.nl. Je krijgt dan enkele





Kindje wiegen

★ ★

Kerst voor de kleinsten

Op kraamvisite bij kindje Jezus

★ ★ ★

1^e kerstdag
15.30 uur
Martinuskerk Cuijk

 Parochie H. Martinus  martinuscuijk.nl

Dinsdag 26 december - Tweede Kerstdag - H. Stefanus

9.30 uur	H. Agatha St. Agatha 	Eucharistieviering met samenzang
11.00 uur	St. Martinus Cuijk 	Eucharistieviering m.m.v. Gospel- koor New Spirit
15.30 uur	H. Lambertus Linden 	Gebedsdienst Kerst voor kinderen

Rondom de Martinustoren Cuijk

Onderweg naar Kerstmis - viering voor ouderen en zieken

Op donderdag 21 december 10.30 uur vindt de jaarlijkse viering 'onderweg naar Kerstmis' van de werkgroep ouderen en zieken plaats in de Martinuskerk in Cuijk. Traditiegetrouw wordt de viering opgeluisterd door het Dameskoor 'De Uitkomst'. Onze pastoor-deken Theo Lamers zal in de viering voorgaan. Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee met wat lekkers. U bent van harte uitgenodigd om mee te vieren.

*Werkgroep ouderen en zieken
geloofsgemeenschap St. Martinus*

Woensdag 27 december - Derde Kerstdag - H. Johannes, evangelist, patroon van ons bisdom

19.00 uur	St. Martinus Cuijk 	Eucharistieviering
-----------	--	--------------------

Rondom de Martinustoren Cuijk

Gulden mis

Zaterdag 16 november 19.00 uur
De gulden mis is een oude traditie, van de mis die werd opgedragen op de woensdag na de Derde Zondag van Advent (Gaudete-zondag). De Mis begint met het Rorate (Dauwt hemelen der rechtvaardigen). Tijdens de mis wordt in het bijzonder stil gestaan bij de blijde verwachting van Maria. Deze viering werd traditioneel 's morgens voor het opgaan van de zon gevierd aan het Mariaaltaar, dat daarvoor alleen met kaarsen was versierd.
De afgelopen jaren hebben we al eens zo'n gulden mis gevierd met alleen kaarslicht in

de kerk. Meer dan 600 kaarsen branden die avond. U bent 16 december van harte uitgenodigd.

Kerststal

Dit jaar hebben we voor de Martinuskerk een ruil gemaakt voor de Kerststal. Omdat er in de geloofsgemeenschap van de Heilige Jozef dit jaar geen grote kerststal komt te staan, komen de 2 kerststallen die daar stonden in de Martinuskerk te staan. Een gekleurde neo-gotische kerststal zal het priesterkoor verrijken en de grote kerststal die gebouwd wordt, zal met de bekende witte beelden van de voormalige Jozefkerk aangekleed worden. Omdat er tijdens de kersttijd wel nog vieringen in het zaaltje zijn, zullen de beelden die in de Martinuskerk stonden en gemaakt zijn door de familie Smits dit jaar het zaaltje aankleden.
Een mooie uitwisseling!

Contactgroep rondom de Martinustoren

Zaterdag 30 en Zondag 31 december Hoogfeest van de Heilige Familie

Za 30-12 19.00 uur	H. Lambertus Beers 	Eucharistieviering Gemengd koor
	H. Agatha St. Agatha 	Eucharistieviering met samenzang
Zo 31-12 9.30 uur	H. Martinus Katwijk 	Dienst van Woord en gebed rond de communie m.m.v. parochiekoor
	H. Lambertus Linden 	Woord- en gebedsdienst met samenzang
Zo 31-12 10.00 uur	St. Martinus Cuijk 	Eucharistieviering met samenzang
	H. Jozef Cuijk 	Dienst van Woord en gebed rond de communie m.m.v. DieDrie
	H. Antonius van Padua Vianen 	Dienst van Woord en gebed rond de communie m.m.v. Allegro Vivace

Rondom de Lambertustoren Linden

Kerstmis in Linden

'En het geschiedde dat...'

Het zijn oude woorden die in het verhaal van de Kerstnacht klinken. Tot drie keer toe begint in de vertaling van de Statenbijbel een zin met deze archaische woorden. Drie markante momenten die vertellen over God die zich aan mensen toont. In de geschiedenis van de mensheid was er steeds aandacht voor dit moment in de tijd. Pas in de derde eeuw van onze jaartelling vindt de kerstening van deze oude feesten plaats en wordt de geboorte van Jezus in Bethlehem herdacht. Sindsdien vieren mensen Kerstmis met alle mogelijke invullingen en in allerlei vormen. Binnen onze parochie wordt het die avond en die dag druk in de kerkgebouwen die plotse-ling weer even centraal staan. Onze Lindense Geloofsgemeenschap Heilige Lambertus maakt zich ook dit jaar op voor een bijzondere viering van bezinning, gebed en van het breken van het brood. Voor het eerst op Kerstavond om 19.00 uur. De Gildebroeders zetten de Kerststal neer, vrijwilligers brengen de sfeerversiering aan, het Gelegenheidskoor en musici onder leiding van Joost Angenent repeteren de liederen en over de Blijde Boodschap van het Kerstfeest wordt volop nagedacht. Traditiegetrouw besteden we in de Kerstviering aandacht aan de Adventsactie. Op Tweede Kerstdag 26 december is er om 15.30 uur een viering rond de kribbe voor de kinderen. Bij deze Kerstviering op 24 december om 19.00 uur en bij de viering voor kinderen op dinsdag 26 december om 15.30 uur bent u van harte uitgenodigd en welkom. **Wij wensen u toe dat 'het geschiedde dat' ook bij u het Kerstkind geboren wordt!**

*Geloofsgemeenschap Heilige Lambertus
Linden*

Maandag 1 januari, oktaafdag van Kerstmis, Hoogfeest Maria, moeder van God

9.30 uur	H. Agatha St. Agatha 	Eucharistieviering met samenzang
11.00 uur	St. Martinus Cuijk 	Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor

Rondom de Jozeftoren

De contactgroep van de Jozeftoren
wenst alle geloofsgenoten
van de parochie H. Martinus
een zelig Kerstmis en
een geïnspireerd
2018!



Zaterdag 6 en Zondag 7 januari, Hoogfeest Openbaring van de Heer, Driekoningen

Za 6-1 18.00 uur	H. Antonius van Padua Vianen 	Eucharistieviering m.m.v. Juvia
Zo 7-1 9.30 uur	H. Martinus Katwijk 	Dienst van Woord en gebed rond de communie m.m.v. parochiekoor
Zo 7-1 10.00 uur	H. Agatha St. Agatha 	Eucharistie m.m.v. De Maas- klanken
Zo 7-1 11.00 uur	H. Lambertus Linden 	Woord- en gebedsdienst met samenzang
Zo 7-1 11.00 uur	St. Martinus Cuijk 	Eucharistieviering m.m.v. Dames- en Herenkoor
Zo 7-1 11.00 uur	H. Jozef Cuijk 	Dienst van Woord en gebed rond communie m.m.v. DieDrie

Uit mijn venster

Peinzend kijk ik uit mijn venster,
En zie de wereld als in rouw.
Kale bomen, nergens bloemen,
En de lucht is dicht en grauw.

Maar uit grijze wolkenvelden,
Vallen vlokken naar benee,
Brenge als uit 'n sprookjeswereld,
Licht en vrede met zich mee.

Langzaam gaat het al verdwijnen,
Als door een wonder toegedekt;
Zie, hoe 't witte,
donzen sneeuwkleed,
Het duister aan het oog onttrekt.

Peinzend kijk ik uit mijn venster,
Naar die wereld van de schijn.
Mocht het, denk ik, eens op aarde,
voorgoed zo licht en vredig zijn.

www.gedichtenstad.nl

19.00 uur Za 13-1	H. Lambertus Beers 	Eucharistieviering m.m.v. Together
9.30 uur Zo 14-1	H. Agatha St. Agatha 	Eucharistieviering met samenzang
10.00 uur Zo 14-1	H. Lambertus Linden 	Woord- en gebedsdienst met samenzang
11.00 uur Zo 14-1	St. Martinus Cuijk 	Eucharistieviering m.m.v. Jeugdkoor
	H. Jozef Cuijk 	Eucharistieviering met samenzang

Van het bestuur

In het beleidsplan “Een nieuwe mantel voor Martinus” is reeds aangekondigd dat er op termijn kerkgebouwen zullen worden gesloten. Geen luxe, maar noodzakelijk omdat de parochie de exploitatielasten voor alle kerkgebouwen niet meer kan dragen. Eerder al werd de Jozefkerk in de Valuwe verkocht t.b.v. de realisatie van een multifunctionele accommodatie in die wijk. Met de contactgroep Linden werd afgesproken dat zij samen met de inwoners van Linden zullen trachten de exploitatie van de Lambertuskerk op zich te nemen.

Ook in Vianen is er nu een nieuwe eigenaar van het kerkgebouw met pastorie en omliggende grond. Hiertoe is onlangs een voorlopig koopcontract getekend met Cobra Adviseurs, boom-, plan-, eco- en geoadviesbureau. Het kerkgebouw krijgt een bedrijfsmatige functie en de woning zal worden betrokken door het gezin Verhagen, ook de eigenaar van het bedrijf.

De procedure voor wijziging van de bestemming en goedkeuring van het bisdom is in gang gezet. Het streven is er op gericht om eind mei 2018 het onroerend goed over te dragen.

Bij de verkoop is bedongen dat op het perceel een kaarsjeskapel zal worden gerealiseerd. Bovendien is het de bedoeling dat de diensten voortaan in het Akkertje zullen plaatsvinden.

Immers door de verkoop van de kerk houdt niet de geloofsmeenschap op te bestaan, sterker nog, ervaringen vanuit de Jozefparochie laten zien dat de geloofsgemeenschap hechter geworden is.

Het kerkhof blijft in eigendom van de parochie en blijft ook beschikbaar voor nieuwe begravingen.

Het parochiebestuur en de nieuwe eigenaar/bewoner hebben de direct betrokkenen alsmede de inwoners van Vianen hierover in speciale bijeenkomsten geïnformeerd. Beide bijeenkomsten zijn als zeer positief door de inwoners van Vianen ontvangen.

Tenslotte is er te melden dat er voor de Lambertuskerk te Beers ook belangstelling is. Het bestuur voert op dit moment oriënterende gesprekken.

Za 20-1 18.00 uur	H. Antonius Vianen 	Eucharistieviering m.m.v. Vivace
Zo 21-1 9.30 uur	H. Martinus Katwijk 	Eucharistieviering m.m.v. parochie-koor
Zo 21-1 10.00 uur	H. Agatha St. Agatha 	Eucharistieviering m.m.v. De Maas-klanken
Zo 21-1 11.00 uur	H. Lambertus Linden 	Dienst van Woord en gebed met samenzang
Zo 21-1 11.00 uur	St. Martinus Cuijk 	Eucharistieviering m.m.v. Heren-koor
	H. Jozef Cuijk 	Eucharistieviering m.m.v. Dames-koor

Katwijk



Kerstgedicht

*Nu zal het wel gauw gaan sneeuwen,
Dan worden de wegen wit.
Dan rijden de drie kamelen,
waarop elk een koning zit
door een woestijn van eeuwen,
vol boosheid en gevit.*

*De herders liggen bij nachte
te waken op het veld.
Bij hun schaapjes met witte vachten.
Een engel heeft hun verteld,
dat Jezus niet langer kan wachten
want de wereld moet hersteld.*

*Wat herders en koningen hopen,
het maakt gering verschil;
Men kan het geluk niet kopen,
maar voor mensen van goede wil
gaat de hemel eenvoudig open
en dan wordt alles stil.*

*Alleen wie het kwade begeren,
die mogen niet binnen gaan,
de hemel is daar voor wie leren
de goedheid te verstaan;
die de mensen door ons ontberen
als wij hebben kwaad gedaan.*

*Door een woestijn van eeuwen
vol boosheid en gevit
Rijden de drie kamelen
waarop elk een koning zit.
Nu zal het wel gauw gaan sneeuwen
en dan wordt de wereld wit.*

Anton van Duinkerken.

19.00 uur Za 27-1	H. Lambertus Beers 	Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor
	H. Agatha St. Agatha 	Eucharistieviering met samenzang
9.30 uur Zo 28-1	H. Lambertus Linden 	Eucharistieviering met samenzang
	St. Martinus Cuijk 	Eucharistieviering m.m.v. Dames-koor
11.00 uur Zo 28-1	H. Jozef Cuijk 	Eucharistieviering met samenzang

vereren in de crypte St Jean in de tuin der verschijningen, Mariaal museum, Mariawake met handoplegging, stille aanbidding, graven van alle vijf zieners bezoeken. De bedevaart van 21 t/m 24 april 2018 heeft de opstapplaatsen Schaijk en Eersel. Helmond is opstapplaats bij voldoende deelnemers. Reissom vanaf € 280,- p.p..

De dagbedevaart naar de moeder met het Gouden Hart is op 22 april. De dagbedevaart op zondag 22 april 2018 heeft de opstapplaatsen Nijmegen, Mill, Helmond, Eersel, en grensovergang Bergeijk. Reissom € 35,- p.p.

Info bij mw Van Beusekom, Rembrandt van Rijnstraat 34 A, 5831 BC Boxmeer, 0485-571328, of het pelgrimssecretariaat van NBC Pro Maria:

mevrouw R. Senders, 0497-682296, website://nbcpromaria.weebly.com

Naar Lourdes ook in 2018

Traditiegetrouw wordt er vanuit onze Martinusparochie gepelgrimeerd naar Lourdes. In de afgelopen herfstvakantie hebben zelfs een 10-tal kinderen met hun ouders de reis naar Lourdes gemaakt en hebben daar een fantastische tijd gehad. Lourdes is en blijft een plaats voor oud en jong.

Van 29 april t/m 4 mei 2018 willen we vanuit onze parochie opnieuw naar Lourdes per vliegtuig afreizen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden, kom dan op dinsdag 30 januari om 20.00 uur naar de informatiebijeenkomst op de pastorie in Cuijk centrum.

Of neem contact op met Anny Spanjers (0485) 313393. Meer informatie leest u in het volgende parochieblad.

Bedevaart Beauraing en Lourdes

Bedevaart naar Beauraing België, 21 t/m 24 april 2018

De vierdaagse bedevaart van NBC Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch is van 21 t/m 24 april 2018 met begeleiding van een priester. Er is goede medische begeleiding aanwezig. Programma: dagelijks H. Mis, Mariahulde, lof, en de persoonlijke zegen met het H. Sacrament, rozenhoedje, show MarieChristien, ontspanningsavonden, DVD over Beauraing, stille aanbidding, de bloedrelik van de H. Paus Johannes Paulus II

18.00 uur	Za 3-2 H. Antonius Vianen 	Eucharistieviering m.m.v. Juvia
9.30 uur	Zo 4-2 H. Martinus Katwijk 	Eucharistieviering m.m.v. parochiekoor
	H. Agatha St. Agatha 	Eucharistieviering m.m.v. De Maas-klanken
10.00 uur	Zo 4-2 H. Lambertus Linden 	Dienst van Woord en gebed met samenzang
11.00 uur	Zo 4-2 St. Martinus Cuijk 	Eucharistieviering m.m.v. Herenkoor
	H. Jozef Cuijk 	Dienst van Woord en gebed rond de communie met samenzang



Maria

*Els Hengstman-van Olst
Mijn lieve kleine Jezus:
-zacht kuste ze Zijn hoofd-
dat jij nú bent geboren
die zolang al is beloofd!*

*Dat ik jouw moeder nu mag wezen,
zolang jij hebt te leven,
ik weet wel wat de engel zei,
jij zal eens jouw leven geven!*

*Ik zie jouw kleine handjes,
wie raak jij daar mee aan,
misschien een lamme man,
zodat hij weer kan gaan?*

*En dan jouw lieve oogjes,
wat zullen ze straks zien,
zieke, dode mensen,
demonen zelfs misschien?*

*Maar één ding weet ik zeker,
jij bent de Zoon van God,
wat er ook gebeuren zal,
jij zal leven naar Zijn gebod!*

*Een pijn zal mij ooit treffen,
een diepe, diepe smart,
Simeon heeft mij dat verteld,
een zwaard diep in mijn hart.*

*Maar ik vertrouw Hem op Zijn woord,
Hij weet wel wat Hij doet,
hoe het ook verlopen zal,
God geeft mij altijd moed!*

Maria.

Za 10-2 10.00 uur	St. Martinus Cuijk 	Carnavalsmis met Nölers, Ganzen, Heimussen, Scheresliepers en Ulewappers en de hofkapellen
Za 10-2 19.00 uur	H. Lambertus Beers 	Gebedsdienst m.m.v. Visserskoor en Bokkerijders
Zo 11-2 9.30 uur	H. Agatha St. Agatha 	Eucharistieviering met samenzang
Zo 11-2	H. Lambertus Linden 	Eucharistieviering met samenzang
Zo 11-2 11.00 uur	St. Martinus Cuijk 	Eucharistieviering m.m.v. Dameskoor
Zo 11-2	H. Jozef Cuijk 	Eucharistieviering met samenzang

Dagelijkse en bijzondere vieringen

Dagelijkse vieringen

Woensdagavond 19.00 uur Martinuskerk, Cuijk Eucharistieviering (*geen viering 3 en 10 januari*)

Maandag tot en met zaterdag 08.00 uur, Kruisherkenkapel St. Agatha, Eucharistieviering

Bijzondere vieringen

Woensdag 27 december 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Feest H. Johannes evangelist, patroon van ons bisdom.

Maandag 8 januari, 08.00 uur, Kruisherkenkapel St. Agatha, Feest van de doop van de Heer.

Maandag 5 februari, 08.00 uur, Kruisherkenkapel St. Agatha, Eucharistieviering, Hoogfeest H. Agatha, patrones van St. Agatha



Lasershow 3.0



Zaterdag 30 december om 19.00 uur en 20.30 uur

m.m.v.: YourFx - Gregoriaans koor St. Martinus - Noisy Voices -
Tineke Steenbrink, organiste - , Minho Jeong, countertenor -
Ut word wa - Marcel Siebers, beiaardier - ensemble Gaudete in Domino

Kaarten à € 1,- te koop bij:

Via Cannella - kookwinkel - Toeristisch informatie punt - Martinuskerk